



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις παραμένουν, αλλά οι επιχειρηματίες συλλαμβάνονται

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις συνεχείς συλλήψεις επιχειρηματιών για οφειλές προς το Δημόσιο, χωρίς προηγούμενη στοιχειώδη εξέταση της αιτίας της καθυστέρησης καταβολής των συγκεκριμένων οφειλών.

Πρόκειται για κίνηση που χωρίς διάκριση, δηλαδή επί δικαίων και αδίκων, διαπομπεύει συνεπείς επιχειρηματίες που κατά την παρούσα φάση αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος, την ίδια ώρα που το Κράτος χρωστά σε αυτούς πολλαπλάσια ποσά των οφειλομένων.

Κι ενώ ο ΣΒΒΕ έχει προτείνει ως λύση του προβλήματος τον συμψηφισμό των οφειλών, το ελληνικό δημόσιο επιμένει στην τακτική του εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης, με συλλήψεις που το μόνο που καταφέρνουν είναι να οδηγούν ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις στην πτώχευση και τους εργαζομένους σ' αυτές στην ανεργία.

Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής είναι παραπάνω από απαραίτητη για να επιβιώσει η χώρα και να ανακτήσει την εθνική της αξιοπρέπεια. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση επιμένει στο θέμα, και καλώς πράττει, στην πραγματικότητα όλες οι προσπάθειες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές και η πραγματική φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή παραμένει.

Αντί το κράτος να εξετάσει με σύνεση τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση έχει καθυστερήσει, για μικρό χρονικό διάστημα, την καταβολή των οφειλών της προς το κράτος, όπως η πρόσφατη περίπτωση μεγάλης βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα, προβαίνει στη διαπόμπευση των ιδιοκτητών τους.

Ο ΣΒΒΕ καλεί την κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες της έναντι των εργαζομένων και των επιχειρηματιών αυτής της χώρας και να πάψει να λειτουργεί με επικοινωνιακές τακτικές, χωρίς να αντιμετωπίζει ουσιαστικά τη φοροδιαφυγή.

Προτείνει την άμεση καταβολή προς τις επιχειρήσεις ενός μέρους τουλάχιστον από τα επτά (7) δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλει το κράτος προς τις επιχειρήσεις, για να ανασάνει επιτέλους η αγορά και να διαφυλαχθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας την εποχή της οικονομικής κρίσης.