

outofstock

«Στη χώρα μας το κέρδος θεωρείται αμαρτία»

Μας έχει στοχοποιήσει όλος ο πολιτικός κόσμος, κρύβοντας την αλήθεια του τι πραγματικά σημαίνει Έλληνας βιομήχανος ή επιχειρηματίας σε ένα οπισθιοδρομικά και μη δημιουργικά υποβοηθητικό περιβάλλον. Μοναδικά χώρα του κόσμου όπου το κέρδος είναι αμαρτία! Ίσως μαζί με την Κούβα!».

Με μια παθιασμένη και φορτισμένη ομιλία ενώπιον του υπουργού Οικονομίας και Οικανομικών Γιάννη Παπαθανασίου και των μελών της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Γιώργος Μυλωνάς έκλεισε την περασμένη Δευτέρα την αυλαία της προεδρίας του στον σύνδεσμο. «Είμαι εξοργισμένος με τις ανοσίες που ακούω, με τον ψεύτικο ξύλινο λόγο, με τον στρογγυλεμένο και πολιτικά ορθό λόγο, με τον στρουθοκαμπλισμό μπροστά στα κολοσσιαία προβλήματα, με τα συνθήματα χωρίς ουσία, με την άγρια εκμετάλλευση της κοινωνικής αγωνίας προς προσπορισμό ποταπών συμφερόντων, με τον καιροσκοπισμό ταγών, ομάδων και κομμάτων», επισήμανε ο γνωστός βιομήχανος, ο οποίος ζήτησε από τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς και τα μέσα ενημέρωσης να βγουν και να πουν την αλήθεια στους πολίτες. «Όχι αυτή που σας βολεύει, όχι γ' αυτά που σας βολεύουν, αλλά για όλα. Την ωμή, πικρή αλήθεια», είπε εμφατικά.

Μία πρωική... έξοδος από τα κοινά για έναν άνθρωπο που τον τελευταίο χρόνο τόσο ως πρόσωπο όσο και ως επιχειρηματίας πέρασε πολλά,

συγκίνησε πολλούς, εξόργισε κάποιους, αλλά δεν άφησε κανέναν αδιάφορο.

Ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου παρακολούθη-

σε την ομιλία Μυλωνά με εμφανή αμπλανία, π οποία καταγράφηκε στο πρόσωπό του με ένα διαρκές ελαφρύ μειδίαμα. Ο ίδιος πάντως στη δική του ομιλία δεν θέλλει ή δεν κατάφερε να ξεφύγει από το πολιτικώς ορ-

θόν και αναλώθηκε στην παράθεση γνωστών αριθμών και στην απαρίθμηση των μέτρων της κυβέρνησης για την κρίση. Το μόνο ίσως που θα έπρεπε να σημειωθεί είναι η επίσημη και σαφής ομολογία του ότι τον Ιούνιο, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα των μέτρων που έχει πάρει και αν χρειαστεί θα κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Με άλλα λόγια το καλοκαίρι έρχεται μαζί με νέα εισπρακτική επιδρομή του κράτους.



**Ανοσίες, ψεύτικα
λόγια και ποταπά
συμφέροντα...**