

Μήνυμα ελπίδας από τον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Αναστάσιος Επενδύσεις στα πνευματικά κοιτάσματα

Κάλεσμα για δέσμευση μ' ένα "κοινωνικό συμβόλαιο αλληλεγγύης" για την υπέρβαση των προβλημάτων που δημιουργεί η κρίση απηύθυνε σε πολιτεία, εκκλησία, φορείς, συλλόγους και ιδρύματα ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

Ο κ. Αναστάσιος, μιλώντας σε εκδήλωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής στη Θεσσαλονίκη, έστειλε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, τονίζοντας ότι "δεν προσφέρουν ελπίδες μόνο τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων, αλλά περισσότερο σημαντικά είναι τα πνευματικά κοιτάσματα που υπάρχουν στο DNA των πολιτιστικών μας καταβολών.

ΔΕΣΠΟΤΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

Η εκδήλωση έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Δευτέρας, και ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας του μακαριότατου ήταν "Ευθύνη και ευκαιρία κοινωνικής αλληλεγγύης. Κριτικός λόγος της εκκλησίας". Ο αρχιεπίσκοπος εκτίμησε ότι η κρίση έχει τέσσερις ρίζες: -την απληστία και την καταναλωτική υπερία -την άρνηση του αισθήματος δικαιοσύνης -τη διαστρέβλωση της αλήθειας -τον εγωκεντρισμό, την λατρεία του εαυτού μας, της οικογένειας μας, του τοπικού, του εθνικού. "Σήμερα όλο και περισσότερο συνειδητοποιείται ότι η οικονομική αυτή κρίση είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης κοινωνικής κρίσεως, μιας κρίσεως αξιών. Αποτελεί συνέπεια μιας θεωρητικής αντιλήψεως σχετικά με τον άνθρωπο και τη φύση, η οποία σε εποχή ευδαιμονισμού κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις χριστιανικές αξίες. Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο πρόσωπο αντικαταστάθηκε από τη δεσποτεία απρόσωπων, θεσμών και δυνάμεων. Ο τονισμός της ελευθερίας του ανθρώπου υπεχώρησε, δίνοντας την έμφαση στην απόλυτη ελευθερία της αγοράς. Έτσι, από κοινωνία ελευθέρων προσώπων φτάσαμε στο σημείο ολόκληροι λαοί να γίνονται υποψήφιοι δούλοι, απρόσωπων ομάδων, ανώνυμων εμπόρων του χρήματος, που ρυθμίζουν βασικά τις οικονομίες των λαών. Αυτοί είναι γνωστοί



«Από κοινωνία ελευθέρων προσώπων φτάσαμε στο σημείο ολόκληροι λαοί να γίνονται υποψήφιοι δούλοι, απρόσωπων ομάδων, ανώνυμων εμπόρων του χρήματος, που ρυθμίζουν βασικά τις οικονομίες των λαών», τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

ως αγορές" εξήγησε ο αρχιεπίσκοπος και χαρακτήρισε τη διαφθορά ως "μητέρα" της οικονομικής κρίσης.

Αναφερόμενος στον ρόλο της εκκλησίας σε συνθήκες κρίσης, ο κ. Αναστάσιος σημείωσε πως "η εκκλησία δεν μπορεί να είναι απλώς θεατής, αλλά είναι υποχρεωμένη να αρθρώσει, με σθένος, λόγο προφητικό προς τρεις κατευθύνσεις: σθεναρή αυτοκριτική για την ασυνεπή προς τις αρχές του Ευαγγελίου στάση πολλών μελών της, άσκηση θαρρητής κριτικής στα υλιστικά ιδεώδη και συστήματα που απεργάζονται την αδικία γενικότερα και την οικονομική κρίση ιδιαίτερα, ευρύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κατά τόπους εκκλησιών επιδιώκοντας, στις κοινωνίες όπου ζουν, να έχουν μεγαλύτερη επίδραση.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Νικόλαος Πέντζος, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο και την προσφορά του κ. Αναστασίου καθώς και στους στόχους και το όραμα του Δικτύου για την κινητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας στην κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης, με ουσιαστικό περιεχόμενο και κέντρο την υποβοήθηση των συ-

νανθρώπων μας και ειδικά των παιδιών.

Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν -μεταξύ άλλων- ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, άλλοι εκπρόσωποι της εκκλησίας, βουλευτές, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι των προξενικών και των πανεπιστημιακών αρχών, πρόεδροι επιχειρηματικών φορέων κ.ά.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ). Στόχος και όραμα του Δικτύου αποτελεί η κινητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας στην κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης, με ουσιαστικό περιεχόμενο και κέντρο την υποβοήθηση των συνασπισμένων μας και ειδικά των παιδιών. Ιστοσελίδα δικτύου: www.solidaritynet.gr.