

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΟΥΣ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Χωρίς αμφιβολία, την περασμένη εβδομάδα οι αγορές απέδωσαν στη χώρα τα εύσημα για τις μέχρι σήμερα προσπάθειες της στο πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Προσπάθειες, οι οποίες, εκτός από την προφανή τους θετική επίδραση στην ανάπτυξη, ουσιαστικά στόχευαν στη βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό και στην αναστροφή της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή κοινή γνώμη.

Η έξοδος της χώρας μας στις αγορές είναι σημαντική, γιατί η Ελλάδα επανεντάσσεται ξανά σ' αυτές, επιζώντας με τη συγκεκριμένη εξέλιξη ότι ανοίγει πλέον ένας «ενάρετος κύκλος» για την οικονομία. Επίσης, αναβαθμίζεται η διαπραγματευτική της ισχύς έναντι της Τρόικας, η οποία πλέον στις συζητήσεις με τη χώρα μας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι διεθνείς αγορές. Και, τέλος, η έκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου θέτει τις βάσεις για την πραγματική αποτίμηση των αξιών στην ελληνική οικονομία, γεγονός πολύ σημαντικό, που ενισχύει τις προσδοκίες όλων μας για έλευση ξένων επενδύσεων και την υλοποίηση παραγωγικών, κατά βάση, επενδύσεων.

Βεβαίως, παρά τις θετικές εξελίξεις η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να παραμένει κυριολεκτικά σε άθλια κατάσταση και η πρόκληση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας παραμένει σε διαχρονική εκκρεμότητα.

Με την ανεργία στο 27%, το κόστος ενέργειας να αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τα χρηματοοικονομικά κόστη στα ύψη, με τη στασιμότητα στις εξαγωγές, με τους επαναλαμβανόμενους κύκλους υπερφορολόγησης, δεν μπορούμε να είμαστε, τόσο αισιόδοξοι για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας μας όσο θα θέλαμε πραγματικά μετά από τόσες προσπάθειες. Είναι φανερό ότι στο θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης έγιναν πραγματικά πολλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Αλλά, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η πραγματική οικονομία, είναι προφανές ότι δεν έγιναν όσες θα έπρεπε. Γι' αυτό, εκείνο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε απ' εδώ και στο εξής, είναι να καταστήσουμε το χρέος μας βιώσιμο, και έτσι να μπορέσουμε να υποβοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να παράξουν πλούτο για την αποπληρωμή των χρεών της χώρας.

Για μας η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει ν' αποτελέσει εθνική προτεραιότητα, αφού αποτελεί τη μόνη λύση για την ανάπτυξη.

Βεβαίως, και παράλληλα με την προσπάθεια να καταστεί το χρέος βιώσιμο, θα πρέπει η απελευθέρωση της αγοράς, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, το αναποτελεσματικό σύστημα της παιδείας μας, να μεταρρυθμιστούν προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να βοηθήσουν πραγματικά στην υλοποίηση επενδύσεων, που, όπως έχω γράψει και παλαιότερα, θεωρώ ότι είναι η μόνη διέξοδος για τη χώρα και ο δρόμος για να καταστεί το χρέος βιώσιμο και διαχειρίσιμο.

Για άλλη μια φορά, κάνω ειλικρινή έκκληση στο πολιτικό σύστημα της χώρας να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Έτσι θα μπορέσει να αναλάβει πραγματικές ευθύνες που μεσοπρόθεσμα σίγουρα θα έχουν «πολιτικό κόστος», αλλά μακροπρόθεσμα με βεβαιότητα θα έχουν συμβάλει αποφασιστικά στη σωτηρία της πατρίδας μας.



Του **Αθανάσιου
Σαββάκη**
Προέδρου Συνδέσμου
Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος